

OUDE MOLENPAD

7.1 km

De naam Impe komt in 1108 voor als Impa en in 1123 als Himpe in akten en andere documenten en is de oorspronkelijke naam van de Molenbeek die in de gemeente stroomt. De naam van dit pad verwijst naar de oude Riddermolen, een watermolen op de Molenbeek en de vroegere Tukmolen.



Sint-Denijskerk

Op deze plaats stond oorspronkelijk een romaanse kerk. Deze kerk bestaat uit twee gedeelten waarvan het koor bewaard bleef en dat in gotische stijl werd opgetrokken (15de-16de eeuw) met Leedse steen. Het koor ontsnapte wonderwel aan de brand van ca 1582 waarbij de kerk in brand werd gestoken door de geuzen. Pas in 1607-1608 werd de kerk heropgebouwd. In het midden van de 18de eeuw werd ze te klein bevonden en men besloot de kerkbeuk en een gedeelte van het koor af te breken. In 1773 werd het schip ongeveer 3 m breder en 3,5 m langer herbouwd naar het plan van broeder Gobert.



De pastorie van Impe is een beschermd monument.

Ook dit gebouw werd door de geuzen vernield. Een heropbouw gebeurde ca 1610 waarbij men een "pastorie met omwalling" kreeg. In 1788 werd de huidige pastorie herbouwd. Een van de belangrijkste pastoors die hier gewoond hebben was E.H. **Jozef De Brouwer**. Hij werd hier in 1954 benoemd tot pastoor. Verder op

onze wandeling zullen we een gedenkbord aantreffen.

Aan de pastorie merk je de **Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesgrot** op.

Deze werd op 24 oktober 1954 door de deken van Wetteren ingezegend.

Het dorp van Impe heeft nog twee herbergen namelijk 't Buitenbeentje' en 'De Mol'. Deze laatste was reeds in 1711 gekend als "een brauwerij, competerende Jan de Saedeleer en Elisabeth de Mol".



Riddermolen of "molen van Props". Deze molen was een graanwatermolen die al in de 14de eeuw gekend was. Deze molen was eigendom van de familie De Landmetere, die in de loop van de volgende eeuwen in handen zou komen van verschillende families. Begin 18de eeuw zou hij in handen komen van de familie De Ridder en begin 20ste eeuw ging de eigendom over in handen van de familie Props. Aan de overzijde van de Molenbeek zijn er nog resten van een olieslagmolen die als eindproduct olie en als restproduct lijnzaadkoeken opleverde. De molen en zijn omgeving werd beschermd als monument en als waardevol landschap in 1973. Gelieve hier de privacy van de huidige bewoners te respecteren en het erf niet te betreden.





De Tukmolen De oudste vermelding van deze molen gaat terug tot de 16de eeuw. De naam van deze houten windmolen was afkomstig van de oudst gekende eigenaar, de familie Tucswer.

De molen die hier stond dateerde uit de periode van 1763, mogelijks 1751. Van de 19de eeuw tot 1956 was hij in handen van de familie

Impens. Dan werd hij verkocht. De gemeente verkocht de molen in 1991. Hij werd volledig heropgericht en maalvaardig gemaakt en draait nu in Etikhove onder de naam 'De Nieuwe Bossenaere'.



Papegem

Deze naam is duidelijk Frankisch van oorsprong: in 976 Papingehm of woning van Papingas of lieden van Papo. In het begin van de 12de eeuw was het Papengem. Het hele gebied is 58 ha groot. Papegem ligt in het vruchtbare leemgebied halfweg tussen Schelde en Dender en maakte als wijk, vóór de gemeentefusies, deel uit van de gemeente Vlierzele. Beiden werden gesticht als nederzetting. Papegem werd gesticht op vruchtbare grond. Vlierzele werd gesticht als hoeve wat niet bevorderlijk



was als landbouwnederzetting. Hierdoor kreeg Papegem meer ontwikkelingskansen als landbouwgemeenschap. Het resultaat ziet men nu nog altijd in de drie kouters (Papegemkouter, Kapellekouter en de Hoogkouter) die gelegen zijn ten zuiden van het "Hof te Papegem". Papegem werd in 1704 door de aanleg van de steenweg afgescheiden. Het duurde ook tot de gemeentefusie eer Papegem straatnamen kreeg. In Papegem staat de Sint-Machariuskapel die opgericht werd in 1890 naar aanleiding van een tyfusedemie. Deze werd op 10 mei 1891 ingezegend. Elk jaar op 9 mei is er een processie ter ere van de Heilige Macharius met daaraan verbonden de Papegemse Kermis. In 1958/1959 werd een noodkerk gebouwd en kreeg als patroonheilige de heilige Macharius.



In de Putbosstraat treffen we de **kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten** aan.



Het wandelpad loopt langs het **Akkershof** en zo komen we op de grensscheiding van Impe en Smetlede via de Wellebeek. We zitten nu in het midden van de weidse kouter waar de natuur nog goed aanwezig is. Langs de beek en in vochtige weiden komt men vooral de kievit tegen. In de zomer kan je met wat geluk de gele kwikstaart te zien krijgen.



Hof 't Exaerde stond vroeger op deze plek (vijver met hoge populieren rond).

Deze abdijhoeve was reeds gekend in 1017 en werd geschonken aan de Sint-Pietersabdij.

De gronden die tot deze hoeve behoorden werden later op hun beurt ook geschonken aan deze abdij. Deze hoeve raakte in de 17de eeuw in verval.