

WIJDE WERELDPAD

8,8 km



Oordegem is vermoedelijk reeds zeer vroeg een woonkern geweest. Dit hebben prehistorische vondsten en een groot aantal Romeinse penningen ons bewezen.

De "Ouden Heirweg", die de verbinding van Asse naar Gent verzekerde, is eveneens een overblijfsel uit de Romeinse periode.



Sint-Martinuskerk Oordegem

(zie Zonnebroeckpad)

Boven de kerkdeur zie je het ruiterbeeld van de heilige Martinus, patroonheilige van de parochie. Het houten reliëfbeeld is van de Vlekkemse beeldhouwer Herman de Somer.

Binnen zijn er een aantal schilderijen te bewonderen en staan er een aantal 17de eeuwse beelden en biechtstoelen. In de kerkvloer liggen verschillende grafstenen.



Schandpaal

Deze pilorie uit de feodale periode was een tijdje zoek en kreeg hier in 2005 een opvallend plekje. Hij symboliseert het rijk gevuld historisch verleden van de heerlijkheid Oordegem.

Meer info in de uitgave van Heemkundige Kring Lede "Ken uw Dorp nr 31". Artikel: 'Bijdrage tot de geschiedenis van de schandpaal van Oordegem (p14-24)'.



De Fauconniersmolen

Deze stenen stellingmolen werd gebouwd in 1845 en vervulde vanaf het begin de dubbele functie van olie- en korenmolen. In 1973 werd de Provincie Oost-Vlaanderen de eigenaar. Vlak voor de restauratie zou beginnen, brandde de molen nagenoeg volledig uit op 16 mei 1976. Nadien volgde toch een grondige restauratie met een geheel nieuw binnenwerk.

Op 29 juni 1984 werd de molen officieel ingehuldigd. De mankementen die opdoken werden beetje bij beetje weggewerkt waardoor de molen nu effectief maalvaardig is.



In de 12de eeuw waren de abdijen van Affligem en Ename grootgrondbezitters en eigenaars van een groot gedeelte van de gemeente. Later werden op het grondgebied vier grote hoeven opgericht:

“Het Hof te Landegem” 1422 (woning van de Heren van Lando)

“Het Hof ten Broek” (= Ossenbroek) werd bij de aanleg van de autosnelweg gesloopt.

“Het Hof ter Schoot” 1458

“Papejanshof” 18de eeuw



Hof van Landegem

De oudste vermelding van deze grote hoeve gaat terug tot 1422. Het poortgebouw en het boerenhuis werden grondig gerestaureerd in natuursteen.



Papejanshof (18de eeuw)

Het is een grote gesloten hoeve bestaande uit witgeschilderde gebouwen onder pannenzadeldaken rond een gekasseide binnenplaats uit de 18e eeuw. Deze hoeve kreeg met “far-west”-allures de naam “Trapper Ranch”.



“Hof ter Schoot” (deze hoeve kom je tegen als je het Zonnebroeckpad afwandelt.)

Deze oude hoeve werd al in 1458 vermeld als eigendom van Robrecht de Saghère. Semi-gesloten hoeve met witgeschilderde bakstenen gebouwen onder pannenzadeldaken staan gegroepeerd rondom een grote vierkante gekasseide binnenplaats.